



Nieuwsbrief december 2011

“Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen” Lukas 2:14
Waar denken we aan als we aan de Kerstgeschiedenis denken? Aan de jonge Maria en Jozef, aan de herders, de ster en de wijzen uit het Oosten, geschenken, vrede en Gods welbehagen?

Maria en Jozef waren jong en hadden grote moeilijkheden te overwinnen, maar ze volgden in gehoorzaamheid



Maria en Jozef zijn een voorbeeld voor de jongeren van vandaag. Waarschijnlijk waren ze nog geen twintig, maar ze waren in hun hart vastbesloten om de Heere te volgen.

Wat is het belangrijk dat wij de jeugd leren om de Heere reeds jong te gehoorzamen.

Op 5 november hadden we weer een Kinderclubdag, en deze keer maakten we voor het eerst gebruik van de Eikon Kinderbijbel powerpointpresentaties. De illustraties op het scherm maakten grote indruk op de kinderen, terwijl ze naar het verhaal van Jona luisterden. Ze luisterden en keken met intense aandacht. De tweedaagse Kerst-kinderclubdagen zullen op 28 en 29 december worden gehouden. Bid voor Shaul en Nuha die de voorbereidingen hiervoor treffen, en ook voor meer ervaren helpers.

De jongeren die op zaterdagavond de jeugdbijeenkomst bezoeken, kunnen we goed gebruiken als helpers voor de kinderclub. Het is ook een goede manier om sommigen van hen verder te bekwamen om in de toekomst dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Het jeugdwerk groeit en sommigen zoals Maggi en Sliman laten zien dat zij ernst maken met hun wens om de Heere te volgen. Bid voor Elias die open staat voor het Evangelie en ook voor Mina. Haar ouders hebben Shaul om raad gevraagd in de familieproblemen.



De meeste jongeren komen uit gezinnen van naamchristenen, maar hun ouders vinden het vaak fijn als hun kinderen naar onze jeugdbijeenkomsten komen, omdat dat helpt in de problemen die ouders met pubers kunnen hebben.



Pastorale zorg voor de bezoekers van de www.lifeismore.net website

We zijn zeer bemoedigd door het groeiend aantal reacties van studenten via www.lifeismore.net.

Dina, een Irakese vrouw uit Canada, schreef ons: “Ik heb al jullie Bijbelcursussen gedaan en ik heb nu jullie hulp nodig om thuis een Bijbelstudiegroep te starten.” Ze was zozeer gesterkt in haar geloof door het volgen van deze cursussen, dat ze hierover sprak met andere Irakese immigranten. Deze immigranten droegen het idee aan een Bijbelstudiegroep te starten. Daarom hebben we haar 20 exemplaren gestuurd van het boek ‘Wat de Bijbel ons leert’. Begin november is ze begonnen met een wekelijkse Bijbelstudie bij haar thuis. Bid dat haar man – hij is niet gelovig, maar werkt haar ook niet tegen – ook tot geloof mag komen, en dat er blijvende vrucht mag zijn op dit werk.

Een andere student, **Rita**, schreef ons vanuit Egypte: “Ik moet met iemand praten over een probleem dat mijn leven verwoest en niemand anders wil luisteren.” Hoe zullen wij antwoorden op die roep om hulp? Ze is een gelovige en heeft 13 Bijbelcursussen van ons gedaan. Ze vroeg om gebed en om raad voor moeilijke familieproblemen. Bid dat de Heere Zijn hulp betoont in haar situatie en haar vrede geeft in de wetenschap dat Hij regeert.

Mustafa uit Irak schreef: “Ik heb de Heere Jezus Christus in mijn hart ontvangen. Ik geloof van ganser harte in Hem en Hij leeft in mij. Ik wil graag gedoopt worden als ik Jordanië bezoek. Kunt u me in contact brengen met ouderlingen van een kerk aldaar en kunt u met nog wat meer Bijbelstudies geven?” Hij is nog

maar 18 jaar maar hij heeft zijn leven aan Christus gegeven, nadat zijn vriend was omgekomen bij een explosie. Zijn vriend was een gelovige en had met hem over het geloof gesproken. Natuurlijk is het gevaarlijk voor hem om in zijn woonplaats gedoopt te worden omdat hij voorheen moslim was. Daarom proberen we hem nu in contact te brengen met broeder in een naburig land, waar hij naar toe moet voor medische behandeling. We hopen dat ze elkaar kunnen ontmoeten, en dat hij gedoopt kan worden en bemoedigd in zijn geloof.

Dat zijn zomaar een paar gelovigen waar we wat meer persoonlijk contact mee hebben, maar er zijn er velen over de gehele wereld voor wie de Bijbelcursussen het middel zijn tot bekering en die verzoeken en vervolging te verduren hebben. Bid voor hen. Zij moeten door situaties heen die wij ons niet kunnen voorstellen. Bid om wijsheid voor Shaul en George als zij hen pastorale zorg geven.

Kort geleden hebben we twee boeken toegevoegd op de website als Bijbelstudie voor gevorderden.

Met wijsheid voor Gods aangezicht omgaan met de financiële middelen die we ontvangen



Als u deze brief ontvangt, is de editie van het dagboek 'Voor elke dag' in Jordanië gedrukt en is het klaar om nog voor het einde van het jaar gedistribueerd te worden.

We hebben er in de zomerperiode lang aan gewerkt om de drukproef te corrigeren en we zijn blij dat alles op tijd af is. Bid dat dit boek voor velen gezegend mag worden, nu het verspreid wordt in landen rondom Israël.

We zien dat de verspreiding van Bijbels toeneemt en dat de vraag blijft toenemen – de Heere zij geprezen! We danken de Heere ook voor een gift uit de aktie van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten om de '125 vertellingen bij de Bijbel' van Van Dam te herdrukken. Dat boek is zeer gewild en de voorraad was op. Momenteel zijn we bezig met een correctieronde om de vertaling te verbeteren voordat het wordt geprint. We willen dit boek beschikbaar stellen om ook in Jordanië te laten drukken.

Daarnaast zullen we een aantal tractaten herdrukken. Dank de Heere voor alle boeken en tractaten die we dit jaar konden afronden.

We hebben leiding nodig voor een nieuwe onderneming in ons werk

We zijn sinds enige tijd aan het nadenken hoe we de lokale bevolking nog beter kunnen bereiken. Eén

van de behoeften is bijles voor kinderen, om hen te helpen bij hun opleiding. We waren van plan om dit op te pakken als het nieuwe Jeugdcentrum er zou zijn, maar waarom zouden we eigenlijk wachten als we nu reeds in de zalen van ons kerkgebouw kunnen starten. Engels is één van de meest gevraagde onderwerpen. Daarom zijn we van plan te starten met een Engelse lessen; daar kunnen we later andere onderwerpen aan toevoegen als we daar de noodzaak van zien en als de Heere ons bekwaam onderwijzend personeel geeft. We zouden ook lessen aan volwassenen kunnen gaan geven. Het idee is om voor de kinderen een zomercursus van een maand te organiseren. Dit is nog steeds in de planningsfase en we hebben uw gebed nodig voor Gods leiding en voor christelijke leerkrachten om dit werk te gaan aanpakken.

God gaf ons de grootste gave, Zijn Zoon. Wat kunnen wij Hem geven? Wellicht onze tijd....

Begin 2012 komt Micah uit Amerika vrijwilligerswerk bij ons doen. Ze is nog jong en heeft een lerarencursus Engels gedaan. Ze kan hopelijk bij bovengenoemd project helpen en mogelijk ook bij het jeugdwerk.

We willen graag meer vrijwilligers hebben die anderen kunnen onderwijzen, met name voor de zomercursus, maar ook voor het jeugdwerk, kinderwerk en voor muziekonderwijs. Als u iemand kent die in de zomer een maand of langer wil komen, komen wij graag met hem of haar in contact.

Onze Nederlandse vriendin Leonora is in december opnieuw bij ons om ons te helpen. Haar jaarlijkse vakantie brengt ze bij ons door en we waarderen haar inzet erg. Ze is tevens bestuurslid van de 'Stichting Steun Werk George Khalil Emmaus' in Nederland en ze kan ons gelijk een update geven van het werk aldaar.

Bid voor Shaul en Nuha, en voor een goede gezondheid van hun kinderen deze winter.

"Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus" Romeinen 5:1

Ons hoogste doel voor het Kerstfeest is om de boodschap van vrede met God te brengen in een wereld vervuld van twist en tweedracht. Wilt u alstublieft bidden voor ons en ons werk, dat we de verlorenen van het Midden-Oosten mogen bereiken?

We wensen u Gods zegen en blijdschap toe in de Kersttijd.



George & Ros Khalil